

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Vreugde zaaien

“Het is niet de bedoeling dat je uit nieuwsgierigheid teruggaat naar die vroegere levens, alleen maar om te kunnen zeggen van: “Wij waren dit” of “We zijn met dat bezig geweest.” Dit heeft veel minder betekenis dan het feit dat je nu op weg kan gaan met het besef dat jullie allen vernieuwend bezig zijn in je eigen leven.

Dat is zo belangrijk. Leg het juiste accent in je leven zodat je kan weten: ‘zo moet het en zo zou het moeten zijn, dat we dus sprankelend zijn, elkaar kunnen steunen in het juiste en weten dat daardoor een kracht in ons leven komt. Op deze manier kunnen we ook aanstekelijk werken in het leven van anderen door een lach op hun gezicht te toveren en door vreugde te zaaien, waarbij we weten dat het een werk is dat heel positief en belangrijk is.’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 4: ‘In een bloemenveld vooruitgaan’) © Mayil.com